

ZONDAGBRIEF

2 OKTOBER 2022



HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE

Predikant:

ds. W.J. v.d. Griend, tel.: 571336 mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba:

mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 576900

mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Coördinator pastoraat:

mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06 53229953

mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken, zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden)

Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieën voor kerkradio:

Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, Tel.: 0113- 572906

Kijk ook op:

www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke.

Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.

Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.

10:00 uur: comm. H. van Vliet, 's-Gravenpolder

Organist: Michel de Wit

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 103c : 1, 2, 3, 4 en 5

Stil gebed

Votum en groet

- **Voorganger:** Onze hulp is de in de naam van de Heer
- **Allen:** Die hemel en aarde gemaakt heeft
- **Voorganger:** Wij begroeten elkaar in de naam van Hem, die was, die is en die komen zal.
"Genade en vrede zij u van God den Vader, en van Jezus Christus Zijnen Zoon, in de
gemeenschap des Heiligen Geestes."

Zingen: Lied 405: 1, 3 en 4

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Lied 705: 1, 2, 3 en 4

Wetslezing: Exodus 20

Zingen: Opwekking 733 'Tienduizend redenen' (zie **blz. 5**)

Gesprek met de kinderen, *hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en de jongeren naar hun jongerendienst*

Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 (NBV)

Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3

Overdenking: Dankbaar

Zingen: Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor collectedoelen (zie **blz. 3 /4**)

Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

Zingen: Lied 634: 1 en 2

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Komende eredienst:

Zondag 9 oktober

10:00 uur **dh. A.J. den Besten, Sliedrecht**

19:30 uur **gebedsbijeenkomst**

De collecten zijn bestemd voor:

1.Kerk en Israël, 2. Ouderenpastoraat, 3. Onderhoud kerkgebouw Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk.

De Diaconiecollecte is voor:

Kerk en Israël

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting om ons geloof levend te houden. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht zoals bijvoorbeeld het magazine 'Op weg' en de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël.

Projectbus Stichting Jarige Job

Ook brengt de Diaconie het project Stichting Jarige Job onder uw aandacht. Deze stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Deze

kinderen ontvangen een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!

Wilt u dit project steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. De diaconie bedankt u voor uw gaven.

Opwekking 733: Tienduizend redenen

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

1) De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

2) Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

3) En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit

o mijn ziel verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.