

Orde van dienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

20 november 2022

Hervormde Gemeente Yerseke



Voorganger: ds. B. de Haan
Ouderling van dienst: Leoni Timmerman
Organist: Flip Markwat

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen:: Psalm 118: 5

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 118: 6

6. Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.

De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 864: 1, 3 en 4

1. Laat ons de Heer lofzingen, juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

3. Zou ooit een vrouw vergeten 't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten, wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven, dat Hij u niet verlaat.

4. Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen, Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken, 't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken met woord en sacrament.

Gebed bij de Schriften

Moment met de kinderen.

Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

We noemen met dankbaarheid de namen van de kinderen die dit jaar zijn gedoopt

Zingen: Lied 348: 4, 6, 7 en 8

4. Geef ons uw naam, de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.

6. Uw teken spreekt – Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en heil'ge Geest.

7. Uw mild gelaat blijft over 't kind gebogen;
het wordt voor U geboren en getogen,
vervult zijn wegen naar uw raad.

8. En laat de mond der kind'ren, die w' U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

Schriftlezing: Exodus 3: 1 8a en Romeinen 8: 38 en 39 (NBV)

Exodus 3: 1 – 8a

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ja, ik luister,' antwoordde Mozes. 5 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing.'

Romeinen 8: 38 en 39

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 803: 1, 4, 5 en 6

1, Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde te zien een donker licht,
om voortaan helderziende te zijn op God gericht.

4. Het is niet meer te tellen, dat volk dat na hem kwam,
een herder van zovelen is vader Abraham,
van Jakob, edel strijder wiens naam is Israëel,
van Mozes de bevrijder die sprak op hoog bevel,
5. van Jozua de hertog die ruimte heeft gemaakt,
van Simson, dapper vechter, die uit het graf opstaat,
van David, koning David, en van zijn grote zoon,
Elia met de raven, Hizkia met zijn droom.

6. En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge, getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing: Lukas 20: 27 -38

27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: 28 'Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.' 34 Jezus zei tegen hen: 'De kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.' 39 Enkele schriftgeleerden zeiden: 'Meester, wat U zegt is juist.'

Zingen: Lied 725

1. Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,
draag met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!

2. O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan,
uw grote koor in 't zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!

3. Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.

4. Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!

Verkondiging *"Voor Hem leven zij allen"*

Zingen: Lied 758: 2 en 3

2. Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht de doden,
die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.

3. Dit broze mensenleven,
verloren in de tijd,
zal God een lichaam geven
van onvergankelijkheid.
Dan is geheel geschied
het woord van den beginne:
het doodsrijk zinkt in 't niet; Gods rijk zal overwinnen.

Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Allen gaan zo mogelijk staan

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn
eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde
dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Ik geloof in vergeving van de
zonden, in de

wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven, AMEN.

Zingen: Lied 705: 4

4.Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer

Gedachtenis:

We gedenken in het licht van Christus en noemen in geloof de namen van hen, die dit jaar zijn gestorven.

Stilte**Zingen: Lied 727 in wisselzang A V M A V M A V M A**

1.Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2.Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3.Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

4.Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

5.Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, halleluja!

6.Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Halleluja, halleluja!

7.Rood is de avond als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God die de moede strijders binnenhaalt.
Halleluja, halleluja!

8. Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heiligen tot U naderen mag.

Halleluja, halleluja!

9. Daar is de koning als een jonge held!
Hem komen allen tegemoet gesneld
van vreugde stralend, scharen ongeteld.

Halleluja, halleluja!

10. Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!

Halleluja, halleluja!

Allen gaan zitten

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven bij het uitgaan van de kerk

Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

Zingen: Gezang 267: 1, 2 en 3 (bundel '73)

1. Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen,
ontwakend tot onsterf'lijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Halleluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.

2. Zalig zijn de ontslapen vromen
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen,
maar die door God te goeder uur,
aan het einde van hun dagen
het Vaderhuis zijn ingedragen
als rijpe schoven in de schuur.
Zij leven bij de Heer
en zondigen niet meer.
Halleluja!
't Is al volbracht,
geen rouw of nacht
heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

3. Dank, aanbidding, prijs en ere,
wordt U, die op de troon zit, Here,
door uw verlost en toegebracht!
Zaal'gen, die hebt overwonnen

brengt roem en lof de Nooitbegonnen'
en aan het Lam, voor ons geslacht!
Hij overwon het graf,
wist onze tranen af,
halleluja!
Hij ging ons voor
de heem'len door:
Hij voert ons mede in zijn spoor.

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Inzameling collectes:

1. MAF, 2 Instandhouding eredienst, 3. Onderhoud kerkgebouw

Allen die door middel van een brief een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst hebben ontvangen, krijgen in de wandelkerk een witte roos uitgereikt ter herinnering aan deze viering. Op het kaartje aan de roos staat de tekst uit de meditatie als een bemoediging voor ieder.

Wij noemden de namen van hen die gedoopt zijn:

Op 20 februari:
Kai Vogelaar
Jens de Munck

Op 14 augustus
Olivia van Houte
Sofie Koutstaal
Stella van de Griend
Jim de Rooij



Wij noemden de namen van hen die zijn gestorven:

21 november	STEVEN HOLLEBRANDSE	79 JAAR
8 december	WILLY ALBERT VETTE	82 JAAR
17 december	JOHANNA CORNELIA VAN DER ENDT-SINKE	93 JAAR
24 december	MACHELINA PIETERNELLA KOLE-ECKHARDT	90 JAAR
29 januari	FRANS VAN DE PLASSE	73 JAAR
11 februari	CATHARINA FORRA DE VISSER-VAN STEE	93 JAAR
13 februari	GERARD HOLLEMANS	82 JAAR
1 maart	LEENDERT WISSE	94 JAAR
19 maart	WILLEMINA GEBRAAD	82 JAAR
31 maart	ADRIANA CATHARINA DINGEMANSE-JOBSE	65 JAAR
4 april	JOHANNA FRANSINA VAN SCHAIK- MINDERHOUD	94 JAAR
25 april	MARTINA CORNELIA MANNEKE	91 JAAR
2 mei	HENDRIKA GERDINA HOLLEBRANDSE- SCHOUTEN	59 JAAR
29 mei	JOHANNA CORNELIA HAMELINK-DE KOEIJER	97 JAAR
2 juni	JACOBA JANNETJE ADRIANA DE KOEIJER- VAN DER ENDT	87 JAAR
9 juli	JOHANNA JANNETJE HOGENSTIJN	91 JAAR
25 augustus	CORNELIA ANETTE WISSE-EVERSDIJK	57 JAAR
2 oktober	SANDER ZOETEWIJ	90 JAAR
9 november	LENA CATHALINA ADRIANA POLEIJ-PIKAAR	92 JAAR