

KRUISPUNT
Mededelingenblad van de
Hervormde Gemeente Yerseke

september 2021
Jaargang 18, nr. 4

Inhoud:	
Meditatie: "Een nieuwe en levende weg..."	3
Kerkdiensten	5
Kerkelijke mutaties	6
NBG Bijbelquiz 2021	7
Kerkbalans 2021	7
De kringloopwinkel in Yerseke	8
Inloopmiddag	10
Dank je wel	10
Vox Maris	11
Namen en adressen	12

Website: <http://www.hervormdyerseke.nl>

Redactie van Kruispunt:
Moderamen en Jan Fraanje

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór: 9 oktober 2021
bij: Jan Fraanje, ☎ 572672, janfraan@zeelandnet.nl

Meditatie

'Een nieuwe en levende weg' Hebreëen 10: 20, NBG

Meditatie over deze woorden aan de hand van de bekende knooppuntenroutes voor fietsers.

De afgelopen zomervakantie was voor ons vooral een fietsvakantie. In het noorden van ons land (Groningen, Friesland, Drenthe) is volop ruimte voor mooie fietstochten langs prachtige en afwisselende streken en bijzondere plaatsen. Bij het fietsen gebruiken we steeds het systeem van de ANWB knooppuntenroutes. Je volgt je route via genummerde knooppunten. Onderweg wijzen bordjes je van het ene knooppunt naar het volgende.

Wat nadenkend over dit bijzondere systeem levert een aantal gedachten op bij ons onderweg zijn als mens, als christen. Daarbij kunnen we niet zonder aanwijzingen die ook richting geven. In Hebreëen 10 lezen we over de weg van geloven, vertrouwen als 'een nieuwe, levende weg', die Jezus ons wijst.

Net als bij de fietsknooppuntenroutes is de route in het leven van ieder mens steeds een andere. Wegen over hoogten en door diepten: met scherpe bochten soms, onverwachte verrassingen of hindernissen. Ook wegen die gevaarlijk zijn, niet zonder risico. Knooppuntenroutes stel je zelf samen. Ook op je weg in het leven heb je vaak keuzes, maar soms ook niet. Dan overkomt het je het één of ander, heb je ineens met dingen te maken, mooi of moeilijk. Tijdelijk of blijvend.

Bij knooppuntenroutes is het ook niet altijd makkelijk: regelmatig stap je af om nog eens te kijken, te overleggen: gaat het wel goed? Net zo goed wordt je in het leven van elke dag soms stil gezet. We leven in een wereld waarin veel mensen van alles roepen of beweren. Zij weten het beter, over hun 'goede weg'. Het blijft belangrijk om je af te vragen: naar wie luister ik en naar wie niet? Wie vertrouw ik en wie niet? Van wie verwacht ik hulp en van wie niet? Net als bij de knooppuntenroute: wie zomaar lukraak links of rechts gaat zoeken, heeft grote kans de weg kwijt te raken.

De schrijver van de Hebreënbrieff wijst op 'de nieuwe en levende weg' van Jezus. Daarover zei Jezus zelf: *'Ik ben de weg' (en de waarheid en het leven – Johannes 14)* Daarmee wijst Hij op de nieuwe manier van leven die Hij voordoet. Geloof, hoop en liefde zijn de belangrijkste aanwijzingen voor onderweg. Wanneer ieder mens steeds die aanwijzingen zou volgen, zou de wereld er anders uitzien: dat is precies de kern van Gods verlangen.

Om dat duidelijk te maken gaat Jezus een weg die heel diep gaat: de weg van lijden en sterven aan het kruis. Het gedeelte in Hebreëen 10 ver wijst daarnaar. Bijzonder: het kruis waaraan Jezus lijdt en sterft, staat op een knooppunt van wegen, net buiten Jeruzalem.

NB Het is ook het meest wonderlijke knooppunt dat bestaat: via lijden en sterven van Jezus en in de opstanding daarna, gaat Zijn weg verder terwijl niemand dat voor mogelijk had gehouden. Zo sterk is Gods verlangen dat ieder daarvan weet: dat we op weg zijn naar Zijn nieuwe wereld. Dwars door alle pijn, moeite, verdriet en ellende héén blijkt Zijn liefde zelfs sterker dan de dood. Dat geeft moed, hoop, uitzicht, licht...

Daarmee kunnen we het volhouden onderweg: er is bestemming. Net zoals je bij de knooppuntenroutes elkaar op weg helpt, is het goed om dat te delen: in gesprekken, contacten, ontmoetingen: houd moed, hou vol! Zodat ook anderen niet opgeven als het onderweg zwaarder wordt. Samen een weg zoeken en vinden.

Tot slot: bij de knooppuntenroutes is de bestemming meestal de plek vanwaar je vertrekt: je maakt een cirkel rond. Op de 'nieuwe, levende weg van Jezus' (leven in geloof, hoop, liefde) zie je onderweg al steeds iets van 'bestemming'. Waar de één de ander verdraagt en gunt, ruimte geeft. Waar de één de ander liefdevol benadert: in geduld, vertrouwen. Waar de één de ander laat zijn wie hij of zij is, waar jij of ik verandert in wij. Dat zijn de aanwijzingen waardoor je niet verdwaalt.

ds. W.J. van de Griend

Kerkdiensten (tevens online of via Kerkomroep / Facebook)

29 augustus

10.00 uur mw. L. Slabbekoorn, Driewegen (Z-B)

5 september *viering Heilig Avondmaal*

10.00 uur ds. W.J. van de Griend

12 september

10.00 uur ds. L. de Ronde, Kruiningen

19.30 uur gebedsbijeenkomst

19 september *themadienst*

10.00 uur Coen Nuyten

26 september *Startzondag*

10.00 uur ds. W.J. van de Griend

3 oktober

10.00 uur ds. W.J. van de Griend

10 oktober

10.00 uur ds. W.J. van de Griend

19.30 uur gebedsbijeenkomst

17 oktober *Michazondag*

10.00 uur

24 oktober

10.00 uur ds. G.J. van Hoogdalem-Zomer, Burgh Haamstede

31 oktober *Hervormingsdag*

10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes

NBG Bijbelquiz 3 november 2021

Als de Corona maatregelen het toestaan organiseren we op woensdag 3 november de NBG Bijbelquiz met als quizmaster ds. Willem van de Griend. De quiz is bedoelt voor iedereen, jong en oud, met veel of weinig bijbelkennis, je leert er altijd weer wat van.

Vanwege de nu geldende coronamaatregelen kunnen we maximaal 50 deelnemers toelaten en dient u zich vooraf aan te melden, dit kan bij Kees van Dixhoorn tel: 06-31004278 of via een mail naar nbgquizeyreseke@gmail.com. Let op! **Vol is Vol**

Inloop 19:30 uur en we starten de quiz om 20:00 en hopen om 22:00 af te kunnen ronden.

Locatie: Kerkelijk centrum "De Haven", Paardenmarkt 8, Yerseke
Indien u vervoer nodig heeft geef dit dan ook even door bij het aanmelden.
We zien jullie graag weer komen. NBG Werkgroep Yerseke



KERKBALANS

De stand van Kerkbalans 2021 per 15 augustus is € 117.214,00!!

Hiervan is een bedrag van € 11.952,50 toegezegd maar nog niet ontvangen op de bankrekening. De balans blijft nog steeds stijgen.

Ondertussen is iedereen die nog niet had gereageerd benaderd. Degenen die buiten het dorp wonen en niet hadden gereageerd zijn per post gevraagd alsnog van zich te laten horen.

De kringloopwinkel in Yerseke:



Bart Wondergem, Arnold Meijer en Willem en Anja van de Griend (vlnr). Foto Johan van der Heijden

Kleine prijsjes bij Môk-ôk-èh

Een berg spullen moest de opslag in toen de rommelmarkt van de Hervormde Kerk in Yerseke niet kon doorgaan vorig jaar. Die forse voorraad vormde de start van kringloopwinkel Môk-ôk-èh. Vandaag is die voor de derde dag open.

„Yerseke zat hier echt op te wachten”, vertelt vrijwilliger Bart Wondergem. „Op onze eerste dag hadden we meer dan honderd mensen binnen en acht van de tien kocht wat”, vertelt Bart blij. Het geheim?

„Onze spullen zijn netjes, schoon en heel en we vragen kleine prijsjes. Je hebt meer aan een snel dubbeltje dan aan een traag kwartje.”

„We verkopen hier de duvel en zijn ouwe moer, zeggen we wel eens”, vult vrijwilliger Arnold Meijer enthousiast aan. „Nee, dát zeggen we dus niet”, reageert dominee Willem van de Griend meteen.

Koffiehoek

Ds. van de Griend zet net even koffie in het keukentje van kringloopwinkel Môk-ôk-èh. Dan drinken vrijwilligers Bart, Arnold en de vrouw van de dominee, Anja, even wat in de koffiehoek van de kringloopwinkel. Zij werkt als vrijwilliger mee en legt even uit dat occulte boeken er niet inkomen bij Môk-ôk-èh.

Willem van de Griend had bij vorige gemeentes waar hij dominee was, al gezien hoe rommelmarkten mensen samenbrengen.

„Het is een verbindende activiteit, er werken hier heel veel vrijwilligers mee, die melden zich spontaan.” De kerk komt zo ook in contact met mensen die niet zo snel de kerk zouden binnenlopen. De opbrengst voor de kerk is mooi meegenomen, maar niet het enige doel.

„De koffiehoek in Môk-ôk-eh kan ook een pastorale plek zijn, mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en bijpraten, ik loop zelf ook geregeld binnen”, vertelt de dominee. Dat doet hij ook, zoekend naar singletjes. „Muziek uit de jaren 60 en 70 vind ik prachtig. Ik ben echt een vinyl-liefhebber.”

Het pand van Môk-ôk-èh staat tegenover de hervormde kerk en is eigendom van die kerk. laten was het pand verhuurd en kinderopvang Het Oogappeltje zat er bijvoorbeeld een tijd. Maar het winkelpand stond alweer even leeg en het gaat op de schop over een tijdje. „Van de kerkrentmeesters mochten we het pand gebruiken voor de kringloopwinkel.”

Vooraf voor speelgoed, kleding en huishoudelijke artikelen is erg veel interesse, vertelt Meijer. Hij lacht: „Voor sommige soorten artikelen moeten we alweer hard op zoek naar nieuwe voorraad.”

De opbrengst van Môk-ôk-èh gaat naar de Hervormde Kerk in Yerseke. De winkel aan Dreef 4 is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Uit de PZC van zaterdag 14 augustus 2021

Inloopmiddag

Nieuws van de Inloopmiddag voor ouderen

We gaan weer van start: (onder voorbehoud) 5 oktober staan de deuren van De Haven weer wagenwijd open voor ieder die van gezelschapsspelletjes houdt of gezellig wil bijpraten met vrienden en bekenden. Wat hebben we elkaar gemist!

Vanaf 14.00 uur bent u welkom. We maken er een feestelijke bijeenkomst van met koffie en een hapje en drankje na de koffie. En er kan gepraat worden! Om 16.30 uur nemen we afscheid van elkaar.

Toch blijven we voorzichtig en ieder kent de coronaregels ondertussen wel erg goed: op gepaste afstand blijven van elkaar en bij corona-gerelateerde klachten thuisblijven.

We hopen dat de trouwe bezoekers de weg weer weten te vinden, maar ook 'nieuwe' mensen zijn van harte welkom. Het is laagdrempelig: het gaat weliswaar uit van de Hervormde kerk, maar ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Kom, en neem bekenden mee.

Namens de Inloopmiddag, Ina Nieuwenhuize, Marie Klaasse, Jannie Nieuwenhuijzen en Heleen Fraanje.

Bedankt

Beste mensen,

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en telefoontjes die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Het doet goed zoveel hartelijk medeleven te ervaren.

Nogmaals dank, ook namens Sonja.

Leo Vogelaar.

**Interkerkelijk koor
“VOX MARIS”
Yerseke**

Opgericht 12 januari 1973



We zijn een koor waar we met veel plezier zingen maar waar de gezelligheid ook belangrijk is.

Hou je van zingen en wil je ons koor komen versterken, maar vooral ook komen verjongen, kom dan eens vrijblijvend langs op één van onze repetities op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in “De Haven” Paardenmarkt 8, Yerseke. Neem vooral ook vrienden of vriendinnen mee.

We starten weer op donderdag 30 September en zien jullie graag komen.
Voor meer info kun je contact opnemen met Marian van Iwaarden tel. 573006
hansvani@zeelandnet.nl

Namen en adressen

Predikant: ds. Willem van de Griend, Langeville 65, 4401,GM Yerseke
Tel. 0113 571336, e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba: Sylvia van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke
Tel. 0113 576900 e-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Secretaris kerkrentmeesters: Gertie Hout- Kloosterman, tel.: 573091
e-mail: cvkhervormdyerseke@gmail.com

Kerkelijk administrateur: Wim Don. 06 1033 4764
Bankrek. RABO NL30 RABO 0373 9009 53 (alleen coll. bonnen)
NL55 RABO 0373 7333 72 (alle andere betalingen)
NL33 RABO 0373 7333 80 (actie nummer)

Voorzitter diaconie: Dick Bijl, Lelieplein 43, 4401 HK Yerseke
Tel. 06 4148 0824 e-mail: dickbijl@zeelandnet.nl
Bankrekening: RABO: NL08 RABO 0373 9061 02

Beheerster K.C. De Haven Jannie Polderman-van Belzen
Tel. De Haven 0113 571751 privé 0113 785120 polderman@hetnet.nl

Koster: Maarten Praat Irislaan 24, tel.: 0113 572789

Zondagbrief: Adrien Dingemans-Jobse, Zanddijk 2, 4401 NJ Yerseke
Tel. 0113 571927 e-mail: dingem@xs4all.nl

Redactie Kruispunt: Jan. Fraanje, Langeville 59, 4401 GM Yerseke
Tel. 0113 572672 e-mail: janfraan@zeelandnet.nl

Coördinator pastoraat: Hanny Buringh-Poleij, Jan Lievenslaan 6
Tel. 06 5322 9953 e-mail: buringh@zeelandnet.nl

Ledenadministratie: Corien Zoetewij-van Ineveld, Kakeldans 24
Tel. 0113 573376 e-mail: ledenadm.hervormdyerseke@gmail.com

Verspreiding van Kerkelijk Leven en Kruispunt: Dick Martijn, 571932
en Bas Koutstaal 572416 e-mail: b.p.koutstaal@kpnmail.nl

Verspreiding van zondagbrief en liturgie Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, 572906 e-mail: keesencorrydekoeyer@live.nl

Telefoonnummer van de **CONSISTORIE** **06 42 02 97 35**