

Zondag 18 april

10.00 uur ds.W.J. v.d Griend

Collecte: 1. Open Doors, ;2. Kerkelijk Centrum "De Haven", 3. Kerkbeheer

Zondag 25 april

10.00 uur ds.W.J. v.d Griend

Collecte: 1. Vrolijkheid in asielzoekerscentra ; 2. Jeugd- en Jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw

Zondag 2 mei

10.00 uur ds. J.H. Smeets, Terneuzen

Collecte: 1. Kleding- en Speelgoedbank Zeeland ; 2. Energiekosten; 3. Kerkbeheer

Bij de diensten:

Zondag 18 april a.s. is de tweede zondag na Pasen. Het rooster van Bible Basics van het NBG vervolgt met de serie lezingen uit Jesaja. Dit keer lezen we Jesaja 2: daarin vinden we hoopgevende woorden over de nieuwe tijd waarin zwaarden zullen zijn omgesmeed tot ploegen en speren tot snoeimessen: geen mens weet nog wat oorlog betekent... Maar wanneer? En wat is de weg daar naar toe ? De lezing uit het N.T. zal ons daarin vast verder helpen: spannend!

Op zondag 25 april a.s. (3^e zondag na Pasen) lezen we verder in Jesaja 11: over de Messiaanse koning die vrede brengt. Een beetje Advent in het voorjaar. En toch: de belofte over de komst van Gods nieuwe wereld is niet aan tijd gebonden: verlangen daarnaar houdt niemand tegen en houdt nooit op! We gaan in het N.T. op zoek naar gebeurtenissen waarin we ontdekken dat de belofte in het licht van Pasen concreter wordt, dichterbij komt....

Op zondag 2 mei a.s. hoopt ds. J.H. Smeets uit Terneuzen bij ons voor te gaan. Hij was al eerder in ons midden en wij heten hem opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen voor deze zondag zullen zijn is op dit moment nog niet bekend.

We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de nieuwe week mee in te gaan !

Uit de pastorie:

Samen hebben we Pasen gevierd: ook dit jaar (ondanks alles) weer bijzonder! Wat altijd weer wonderlijk is, zijn de reacties van leerlingen van Jezus op de Paasmorgen. Petrus, Johannes rennen heen en weer, Tomas kan het niet geloven en de twee uit Emmaüs haken af en gaan op weg naar huis... Maar zijn wij dan echt ánders ? Het valt te betwijfelen. Maar het doordringen van de boodschap en betekenis van Pasen hangt (gelukkig !) niet af van hoe wij reageren. Gemeente zijn begint bij wat Jezus, de Levende laat zien! Hij loopt méé met die twee die afhaken... Hij luistert alleen maar en vraagt af en toe: 'leg eens uit' Als we als kerk iets van die houding kunnen laten zien breekt het licht van Pasen steeds meer door: doordat de ander merkt: ik doe er toe, er is begrip, aandacht, geduld. Dan gaan ogen en harten open en komt de Ander in ons midden in beeld. Wat een bemoediging: in álle dingen gaat Hij ook vandaag naast ons !

Willem & Anja van de Griend

Kerkrentmeesters

Het totaalbedrag van de tellingen op 26 maart was € 997,80. Hierbij is niet meegerekend wat aan collecten via de bank is ontvangen. De bestemming was voor de volgende collecten: Kerkbeheer € 94,00; Onderhoud kerkgebouw € 91,85; De Haven € 60,20; Ouderenpastoraat € 76,80;

Kerst/Oudjaar

€ 200,00; Biddag € 10,00. Kerkbalans (contact ontvangen) € 465,00. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Collecten:

Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor *de twee doelen* van de kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden *Collecten kerk*? Met dank voor uw bijdragen

Diaconie:

Diaconale collectes maand maart:

07-03-2021	Werelddiaconaat KIA	€ 179,50
10-03-2021	Voedselbank de Bevelanden	€ 606,00
14-03-2021	Binnenlands diaconaat KIA	€ 211,50
21-03-2021	Diaconie	€ 106,50
28-03-2021	Hospice het Clarahofje	€ 129,50

Gift voor coronahulp wereldwijd

Al ruim een jaar bepaalt corona ons leven. Ook in veel ontwikkelingslanden worden nog steeds mensen ziek, raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom heeft de Diaconie een gift van € 750 overgemaakt aan Kerk in Actie voor hulp in de vorm van voedsel, hygiënepakketten, medische zorg, financiële ondersteuning en preventie.

Beschrijving diaconiecollectes:

18 april Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Ze brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Ook geeft Open Doors training en verleent ze praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Ze is actief in Myanmar. Daar wonen ruim vier miljoen christenen. Het boeddhistische land met 55 miljoen inwoners staat op de achttiende plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Soldaten schieten sinds februari met scherp op demonstranten in Myanmar. In amper twee maanden tijd vielen honderden doden. Burgers zijn doodsbang en ook christenen voelen zich niet vogelvrij. Ze leven in gevaarlijke gebieden. Doordat internet aan banden is gelegd, verloopt de communicatie, ook met Open Doors-partners, in het land moeizaam. Lang niet alles kan in woorden worden uitgedrukt, want wie luistert er mee? Open Doors-partner Lwin zegt: 'We weten niet wanneer het einde in zicht is. Bid alstublieft voor de christenen, dat ze sterk zullen staan in hun geloof. We bidden ook voor onze landgenoten, velen zijn wanhopig. Ons gebed is dat ze de enige, ware en levende God zullen leren kennen'.

25 april Vrolijkheid in asielzoekerscentra

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

2 mei Kleding- en Speelgoedbank Zeeland

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Ze streeft ernaar om de mensen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van het uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 hebben zij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Ook dit voorjaar is er weer de halfjaarlijkse actie voor mensen uit de gemeente Reimerswaal die het niet breed hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij mogen gratis kleding, schoenen en huishoudelijk textiel uitzoeken. Ook is er de Speelgoedbank Zeeland welke jaarlijks ongeveer 1.500 pakketten uit reikt aan kinderen die opgroeien in armoede. De inhoud van deze pakketten vertegenwoordigt een waarde

van ongeveer € 15. Ook kunnen kinderen met een voucher speelgoed uitzoeken in de winkel '2nd chance' in de Lange Zelke 17 in Vlissingen.

Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De diaconie bedankt u voor uw gaven.

Tenslotte

De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 2 mei (is voor 3 weken) bij Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).