

Zondag 21 februari

10.00 uur Mevr. Ds. B.M. van Ginhoven, Ouwerkerk

Collecte: 1. Jemima, :2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer

Zondag 28 februari

10.00 uur ds.W.J. v.d Griend

Collecte: 1. Youth for Christ, 2. Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw

Bij de diensten:

Op zondag 21 februari a.s. (1^e zondag van de 40 dagentijd) hoopt ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk bij ons voor te gaan. Zij was al eerder in ons midden en wij heten haar opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen voor deze zondag zullen zijn is op dit moment nog niet bekend. Wel zal in deze dienst een begin worden gemaakt met het 40 dagen project 'Een spoor van liefde'. Elke zondag zullen twee kinderen in dit project mee doen: deze zondag gaat het over dure olie die lekker ruikt.

Op zondag 28 februari a.s (2^e zondag in de 40 dagentijd) lezen we uit Johannes 13 over Jezus die de voeten van de leerlingen wast. De leerlingen begrijpen er niets van totdat Jezus uitlegt wat Hij daarmee wil laten zien! In het 40 dagen project gaan we het met twee kinderen daar over hebben. Wat betekent dit en wat leren wij er van. Het heeft te maken met dienen, de minste willen zijn met het oog op de ander. Dan komen we op het spoor van wat Jezus bedoelt: het 'spoor van liefde' In deze dienst besteden we ook aandacht aan de nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers die met hun taak gaan beginnen.

We wensen u en jullie, ook in de tijd van on-line diensten, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de nieuwe week mee in te gaan !

Uit de pastorie:

Op het moment dat ik dit schrijf, regent het op de laag sneeuw die er nu ruim een week nog ligt. Het was de afgelopen tijd prachtig winterweer: stralend blauwe luchten boven een wit besneeuwd landschap. Het is jammer dat de sneeuw nu al weer aan het verdwijnen is. Tegelijk komt van alles weer tevoorschijn, takken die diep moesten buigen onder de sneeuwlast, veren weer op en planten en struiken laten zien, dat ze er nog zijn. Wanneer je dichterbij komt, zie je nog iets: hier en daar groene puntjes, begin van nieuw leven, dat het voorjaar al aankondigt. Het bepaalt ons bij beweging van de tijd, vervolg, verder gaan. Prediker schrijft daarover 'alles heeft zijn tijd'. Juist nu is dat van toepassing: de 40 dagen tijd is begonnen. Tijd van bezinning, inkeer. Misschien komt dan iets te voorschijn: iets dat 'bedekt' was... Leven, zichtbare groei in geloof, hoop en liefde, moed om samen vol te houden: mensen in het spoor van Hem die ons voorgaat.

Willem & Anja van de Griend

Nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers

We zijn als kerkenraad en gemeente blij en dankbaar met de toezeggingen van een behoorlijk aantal gemeenteleden om een taak in het kerkenwerk op zich te nemen. In bijna alle vacatures is nu voorzien en dat is geweldig! Alleen de vacature ouderling-kerkrentmeester staat nog open. Zondag 28 februari a.s. worden in de on-line dienst ambtsdragers bevestigd en taakdragers geïnstalleerd. Met dankbaarheid noemen wij hun namen en we hopen dat ze met inspiratie en vreugde hun werk mogen doen en dat alles mag meehelpen in de opbouw van onze gemeente !

Linda van den Berge en Jan Kees de Regt (diaken), Heleen Fraanje en Hans Moerdijk (pastoraal ouderling), Mia de Neef, Leanne Neels en Jannie de Regt (pastoraal medewerker) en Dirk Visser (kerkrentmeester)

Conja van de Plasse (diaken), Lia Spruit (ouderling kerkrentmeester) en Willeke van der Jagt (pastoraal medewerker) leggen per 1 maart hun ambt neer.

Wanneer een dienst weer mogelijk is, zal de bevestiging en het afscheid plaatsvinden.

De kerkenraad

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2021

In januari 2021 hebben alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder een brief ontvangen voor de deelname aan Kerkbalans 2021. We hebben u gevraagd om voor 1 maart uw toezegging door te geven. Het gaat hierbij om de toezegging van uw **bijdrage voor 2021**. Betalingen kunnen het hele jaar door worden gedaan.

Als u nog niet heeft gereageerd door het retourneren van uw ingevulde toezeggingsstrook via de envelop of via de mail, wilt u dat dan alstublieft nog even doen?

Dat scheelt ons veel extra werk. Vergeet u ook niet om bij de betaling van uw bijdrage uw registratienummer in te vullen.

Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw steun.

Collecten:

Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor *de twee doelen* van de kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden *Collecten kerk*? Met dank voor uw bijdragen

Diaconie:

Diaconale collectes maand januari:

03-01-2021	Diaconie	€ 266,50
10-01-2021	MAF	€ 303,50
17-01-2021	Schulphulpverlening	€ 419,00
24-01-2021	Yayasan Sinar Pelangi	€ 205,50
31-01-2021	PKN Sirkelslag	€ 322,50

Beschrijving diaconiecollectes:

21 februari Jemima

Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.

Ook door corona is het stil voor de bewoners. Het is zo moeilijk uit te leggen waarom zij niet naar de dagactiviteiten kunnen en waarom zij geen bezoek mogen ontvangen. Ook voor de 40 personeelsleden is het moeilijk. Als zij anders bij de dagactiviteiten werken, zijn zij nu al maanden thuis en is er gekort op hun salaris. Het is hun wens en bede dat de omstandigheden snel mogen verbeteren en bovenal dat in de geboortestad van de Zaligmaker de persoonlijke vrijheid en verlossing mag worden ervaren die Hij alleen kan schenken.

28 februari Youth for Christ

Wij hebben een hart voor jongeren. We worden geraakt door de problemen waar veel jongeren mee worstelen en houden van hun openheid en onbevangenheid. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op. Dat doen we door heel het land, op schoolpleinen, straten, in buurthuizen en in kerken. Door *wie* we zijn, laten we Jezus *zien* en bieden hen hoop. Ook bieden we praktische hulp en ondersteuning waar nodig. Ruim negentig procent van de jongeren in Nederland groeit op zonder de liefde van Jezus. Uw financiële steun blijft daarom hard nodig. Geef voor de activiteiten van YfC, zodat zij jongeren blijven ontmoeten en hen op het spoor van Jezus kunnen zetten.

Projectbus MAF

Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder vermelding van 'MAF'.

Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De diaconie bedankt u voor uw gaven.

Tenslotte

De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 28 februari(is voor 3 weken) bij Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).