



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 1 oktober 2017

Predikant : Vacant

Scriba: mw. N. Steketee-Schrijver

tel. 06-12318176

E-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven
aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, **tel. 572311**

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.**

Er zijn geen pastorale mededelingen.

Komende erediensten

Zondag 8 oktober 10:00 uur: ds. A. v.d. Ploeg uit Zierikzee, viering Heilig Avondmaal.

19:30 uur: Gebedsbijeenkomst.

10:00 uur: ds.C.D. Van Alphen uit Numansdorp

Organist : Flip Markwat

Mededelingen van de kerkenraad

Aanvangslied: Psalm 76: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 215: 1, 2, 3, 4

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Lezing van het gebod

Zingen: Lied 215: 5, 6, 7

Moment met de kinderen

*Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst*

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Habakuk 2:1-14 (NBV)

Zingen: Psalm 76: 4 en 5

Schriftlezing: Hebrëen 10:32-39 (NBG '51)

Zingen: Psalm 76: 6

Verkondiging: 'Leven door trouw en geloof'

Zingen: Gezang 838: 3 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

1^e Kerk in Actie "Kerk en Israël"

2^e Ouderenpastoraat

Slotlied: Gezang 755

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor: Kerk in Actie "Kerk en Israël". Verbondenheid concreet maken. De kerk is 'geworteld in het Joodse geloof'. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Boekentafel;

De boekentafel is dinsdag 3 oktober geopend van 14.00-15.00 uur, de vrijwilligster is Marjan van Dixhoorn

Verantwoording giften afscheid ds. Baggerman.

Door u als gemeente is er in totaal ruim € 1.400 ingezameld voor een afscheidscadeau aan ds. Baggerman.

Hiervan is na overleg, een antieke kroonluchter gekocht.

Deze hangt inmiddels te schitteren in de pastorie. Zo schijnt het licht vanuit Yerseke ook in Krimpen a/d IJssel!

Verder is er in opdracht een schilderij van de kerk gemaakt door kunstschilder Wim van de Wege uit Kattendijke.

Eline had bij haar afscheid namelijk ook een schilderij gehad van de kerk in Kattendijke, namens de protestantse gemeente aldaar.

Nu vormen de 2 schilderijen en mooi tweeluik in de pastorie in Krimpen a/d IJssel.

Verder heeft ds. Baggerman een tweetal fotoboeken ontvangen; een met daarin een bloemlezing van de afgelopen 8½ jaar in Yerseke en een met een selectie van foto's die gemaakt zijn tijdens de afscheidsavond en de afscheidsdienst. Het resterende bedrag heeft ds. Baggerman in contanten ontvangen ter vrije besteding.

Namens de afscheidscommissie,
Arnold Meijer.

