



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 21 januari 2018

Predikant: Vacant

Scriba: mw.N.Steketee-Schrijver tel. 06-12318176

E-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, **tel. 572311**

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.**

Er zijn geen Pastorale mededelingen.

Komende erediensten,

Zondag 28 januari 10:00 uur: kand. H.Z.Klink uit Ouddorp

19:00 uur: ds. S. Dierx, viering van het Heilig Avondmaal in 'Moerzicht' *m.m.v. het koor
'De Hoekstem'*

10:00 uur: **Kand. M.Bil** uit Zwijndrecht
Organist : Leendert Overbeek

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 93: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen:Psalm 93: 3, 4

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging (Efeze 4: 4 - 7)

Zingen: Gezang 103c: 1, 3

Wetslezing (Efeze 5: 13 - 14)

Zingen: Psalm 119: 62, 63

Kindermoment

*Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst*

En de jongeren naar hun jongerendienst.

Gebed om de Heilige Geest

1^e schriftlezing: 1 Kon. 17: 17 – 24 (NBV)

Zingen: Gezang 313: 1

2^e schriftlezing: Lucas 4: 31 - 44 (NBV)

Zingen: Gezang 313: 4, 5

Verkondiging

Zingen: Psalm 68: 1, 7

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

1^e Leerstoelenfonds Confessionele vereniging

2^e Ouderenpastoraat

Zingen: Gezang 747: 1, 4, 8

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Orgelspel

19:30 uur: Gebedsbijeenkomst z.o.z.

Diaconiecollecte is voor: Leerstoelenfonds Confessionele vereniging

De Vereniging tot vestiging van Bijzondere Leerstoelen, meestal kortweg aangeduid als het 'Leerstoelenfonds', bestaat al heel lang. Als oprichtingsdatum vermelden de statuten 14 juni 1905. In artikel 2 wordt als doelstelling aangegeven: 'De vereniging heeft ten doel de bevordering van Gereformeerd hoger onderwijs aan de Nederlandse Rijksuniversiteiten'. Zij tracht dit doel te bereiken door:

- a. het vestigen en onderhouden van bijzondere leerstoelen.
- b. het doen houden van wetenschappelijke voordrachten.

De Confessionele Vereniging heeft het altijd belangrijk gevonden dat op academisch niveau het confessionele gedachtegoed kan worden doordacht en vruchtbaar gemaakt voor kerk en samenleving. In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om zo'n bijzondere leerstoel te realiseren, maar door allerlei oorzaken ging dat helaas niet door. Met medewerking van de faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is het vestigen van een bijzondere leerstoel sinds 1 september 2012 eindelijk een feit. Daarmee is een lang gekoesterde wens van onze vereniging in vervulling gegaan om in het academische veld een wetenschapper actief te laten zijn die het confessionele gedachtegoed op een goede manier kan inbrengen.

Samen bidden voor recht in de wereld tijdens de Week van Gebed

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij.

Gebed hiervoor is hard nodig.

De Week van Gebed in 2018 heeft als thema: *Recht door zee* en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met *Recht door zee*. Een paar Bijbelgedeelten met korte terugblik en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

U hebt allen vanmorgen een gebedsfolder ontvangen voor de Week van Gebed.

In deze week van gebed, die vanavond begint, bidden wij ook in Yerseke met leden van de vier kerken en met miljoenen andere christenen voor recht in de wereld.

U wordt van harte uitgenodigd mee te doen (zie het schema voor plaats en tijd, ook in de folder).

Komt u ook? Uw (luisterende) aanwezigheid is waardevol en wordt zeer op prijs gesteld.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent te komen neem dan toch zeker de folder mee naar huis.

U kunt dan thuis op uw eigen manier meebidden. In verbondenheid met de gemeenteleden van de vier kerken uit Yerseke en met de miljoenen christenen wereldwijd.

Door samen te bidden ervaren we eenheid.

Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze persoonlijke voorbeden een plek te geven.

Schema Week van Gebed: 21 – 28 januari 2018 *Recht door zee* (Exodus 15 vers 1-21)

Dag	Datum	Plaats	Tijd	Onderwerp
Zondag	21-01-18	Herv. Kerk	19.30-20.15 uur	Heb de vreemdeling lief
Maandag	22-01-18	Ver.gebouw Geref. Kerk	19.30-20.15 uur	Als een geliefd mens
Dinsdag	23-01-18	KC Oogappeltje	19.30-20.15 uur	Eer God met het lichaam
Woensdag	24-01-18	Verenigingsgebouw VEG	19.30-20.15 uur	Hoop en herstel
Donderdag	25-01-18	Rehoboth	19.30-20.15 uur	De armen roepen
Vrijdag	26-01-18	Ver.gebouw Geref. Kerk	19.30-20.15 uur	Zie ook het belang van anderen
Zaterdag	27-01-18	Verenigingsgebouw VEG	19.30-20.15 uur	Gezin en kerk als familie

Zondag 28 januari *'De verstrooiden verzameld'*.

We willen u graag begroeten tijdens één of meerdere bijeenkomsten deze week!

Interkerkelijke Werkgroep Gebed.