



## Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 11 juni 2017

**Predikant:** ds. C. Baggerman, tel. 571336

of cbaggerman1@hetnet.nl

**Ziekenhuisopname e.d.** graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

kijk ook op: [www.hervormdyerseke.nl](http://www.hervormdyerseke.nl)

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.  
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.**

### In het ziekenhuis verblijven:

mevr. Poldervaart-de Snaijer, Moerplein 135 (Goes); Leonie Timmerman-van Dixhoorn, Fuchsialaan 33 (Goes); Annet de Koeijer-Louwerse, Rozenlaan 17 (Leiden).

### Komende eredienst

Zondag 18 juni 10:00 uur: ds.C.Baggerman

#### **10:00 uur: ds.C.Baggerman, viering Heilig Avondmaal**

Organist : Leendert Overbeek

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 8: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 8: 3 en 6

Verootmoediging

Zingen: Lied 975: 1 en 4

Gesprek met de kinderen

*Hierna gaan de kinderen naar de  
kindernevendienst*

*de kinderen van de oudste groep mogen in de kerk  
blijven*

Schuldbelijdenis en gebed om verlichting  
met de heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 4: 1-15 (NBV)

Zingen: Psalm 40: 1 en 4

Prediking: *Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en  
je de woorden in de mond leggen.* – Exodus 4: 12

Zingen : Lied 362

Onderwijzing bij het Avondmaal

Inzameling der gaven

1<sup>e</sup> Diaconie

2<sup>e</sup> Energie

Zingen: Lied 687: 1 en 3

Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging na de maaltijd: Psalm 103

Zingen: Lied 705: 1, 2 en 4

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

Orgelspel

#### **19:30 uur gebedsbijeenkomst**

### **Onderwijzing over het Avondmaal:**

#### **Jezus geeft ons het avondmaal**

De Here Jezus heeft ons zelf het heilig avondmaal gegeven. Kort voor zijn sterven, in de nacht dat Hij verraden werd, vierde Hij met zijn leerlingen ook de maaltijd. Dat ging zo: de Here Jezus nam een brood, dankte God, toen brak Hij het brood in stukken en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Na het eten pakte Jezus een beker wijn, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink steeds opnieuw uit deze beker tot mijn gedachtenis.

Daarom vieren we in de kerk het Avondmaal. We eten samen het brood en drinken uit één beker omdat we daarmee laten zien dat de Here Jezus voor ons is gestorven. Dat blijven we doen, totdat de Here Jezus terugkomt.

Bij het avondmaal gaat het over drie dingen: over het verleden, en het heden, en de toekomst.

### ***Het verleden: wij kijken terug naar wat Jezus deed***

De Here Jezus is naar deze wereld gekomen om ons te verlossen. Hij hielp de mensen, de zieke mensen heeft Hij genezen en de slechte mensen heeft Hij vergeven. Hij vertelde over Gods liefde voor alle mensen. Maar, Hij werd gevangengenomen en mishandeld. Hij werd vastgebonden – om ons te bevrijden. Hij kreeg de doodstraf, de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Op het laatst was Hij helemaal alleen in de allerdiepste ellende, aan het kruis. Toen riep Hij uit: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Hij heeft verzoening gebracht, Hij heeft het weer goed gemaakt, toen Hij zei: 'Het is volbracht.' Daar mogen wij aan terugdenken en God voor danken.

### ***Het heden: wij kijken elkaar aan als kinderen van God***

De Here Jezus is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de dood! Nieuw leven heeft Hij gebracht ook voor ons. Wij hoeven niet meer bang te zijn of verdrietig, want wij horen bij dat nieuwe leven door de heilige Geest. En ook worden wij door de heilige Geest aan elkaar verbonden, in oprechte liefde en eenheid. Die eenheid moet ook zichtbaar zijn in de praktijk, in hoe wij met elkaar omgaan. Als we allemaal van één brood eten, betekent dat dat wij ook allemaal bij elkaar horen, hoe verschillend we ook zijn. Dat vieren we als we hier samen zijn rond de tafel, waar Christus zelf ons uitnodigt, een vrolijke maaltijd voor heel het volk van God.

### ***Toekomst: wij kijken vooruit naar Gods Koninkrijk***

Bij het avondmaal mogen we ook vooruitkijken naar de toekomst. Wij geloven dat het in de hemel, in het Koninkrijk van God ook een feest zal zijn, en als we hier samen aan tafel zitten, krijgen we daar al een voorproefje van. Dit brood zal ons sterk maken in ons geloof en kracht geven, als je het soms moeilijk hebt, en de wijn zal ons hart vrolijk maken als we soms verdrietig zijn. Wij geloven dat eens, als het Koninkrijk van God aanbreekt, dat dan alle volken, van oost en west, van noord en zuid zullen komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

### ***Cabaret 'Geestig Gestoord' op de AVI (Avond Voor Iedereen)***

Vrijdagavond 16 juni is er een Avond voor Iedereen in 'De Haven'.

Eric Citroen presenteert dan zijn show 'Geestig gestoord'.

In 'Geestig gestoord' belicht Eric op geheel eigen wijze rare zaken in kerk en samenleving. Tussen de gekmakende chaos van leven en dood probeert hij antwoorden te vinden, maar of dat lukken wil? En als hij als lokaal bekend TV-reclameacteur de roem naar zijn hoofd laat stijgen ligt bovendien een flinke midlife crisis op de loer. Een theaterprogramma met zowel gekke als ontroerende liedjes.

Eric Citroen (1962) studeert HBO theologie en heeft zijn jarenlange ervaring in het kerkenwerk verwerkt in een voorstelling. Eerder trad hij op met het programma Prediker.

Aan het einde van het seizoen van GGG en kringwerk is het leuk iedereen te ontmoeten op een ontspannen manier. Maar niet alleen voor deelnemers aan een kring of groep: het is een AVI dus IEDEREEN is welkom. Neem gerust ook iemand mee die wel een gezellige avond kan gebruiken. De inloop is om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur. De avond is gratis terwijl een vrijwillige bijdrage voor de onkosten op prijs wordt gesteld. Tot ziens op vrijdagavond 16 juni namens de Missionaire Werkgroep.

### ***Rondkomen van een minimum.***

Voorin de kerk staat een doos voor wie een steentje bij wil dragen en voedsel, kleding of geld wil doneren voor het Leger des Heils dat iedereen helpt ongeacht zijn/haar geloofsovertuiging. Dus als u (droog, liefst lang houdbaar) voedsel, kleding of geld wil doneren: dan ontzettend graag. U kunt uw spullen bij mij thuis afgeven (Jan van Goyenplein 6, 4401 SK Yerseke) of ik kom ze ook graag even ophalen. U kunt mij mailen via [wahinew7777@gmail.com](mailto:wahinew7777@gmail.com) of bellen via 0113-403904.